

Door de tijd heen

De volgende gebeurtenissen die te maken hebben met de verspreiding van het christendom staan in willekeurige volgorde:

- 1 Paus Pius XI riep enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog missionarissen op, om zich bij de verspreiding van het christendom in Afrika en Azië bezig te houden met de opleiding van priesters uit het land zelf en de bevolking te helpen met het opzetten van eigen onderwijs en gezondheidszorg.
- 2 Nadat Japan zijn havens moest openstellen voor westerse mogendheden die daar grondstoffen en afzetmarkten voor hun industrie zochten, kwamen daar ook missionarissen aan die de bevolking probeerden te bekeren.
- 3 Tijdens de vervolgingen onder keizer Nero hielden de christenen in Rome zich schuil in de oneraardse catacomben waar de Romeinen hun doden begroeven.
- 4 De missionaris Bonifatius werd in Dokkum vermoord toen hij probeerde de Friezen te bekeren.
- 5 De verspreiding van de ideeën van Luther en Calvijn in Europa verliep sneller dankzij de boekdrukkunst.
- 6 De kruisridders trokken naar Jeruzalem om de christelijke heilige plaatsen in het Midden-Oosten te veroveren.

2p 1 Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.